

Beste vrienden,

In naam van het bestuur van het Vrijzinnig Centrum Brugge en van alle Brugse vrijzinnige verenigingen heet ik u van harte welkom op onze traditionele nieuwjaarsreceptie. Dit jaar hebben we beslist om de nieuwjaarsreceptie "op verplaatsing" te laten doorgaan omdat het Vrijzinnig Centrum, zoals u enkele jaren heeft moeten vaststellen, te klein wordt. We hopen daar snel verandering in te kunnen brengen maar ik kom daar nog op terug. We zijn blij dat we onze receptie dit jaar kunnen laten doorgaan in deze prachtige neogotische turnzaal van de Hogeschool West Vlaanderen, een plaats die voor velen onder jullie nostalgische herinneringen zal oproepen.

Op een nieuwjaarsreceptie wordt er traditioneel teruggekeken op de activiteiten en de gebeurtenissen van het voorbije jaar. Wees gerust, ik zal ze niet allemaal overlopen maar vermeld alleen die elementen die voor ons gedachtengoed belangrijk zijn.

Mag ik zeggen dat we het verleden jaar in onze Core business goed gedaan hebben? Ik denk het wel. Alleszins beter dan de Russen die nog steeds worstelen met alles wat maar enigszins afwijkt van wat Poetin (en dus iedereen) als 'de norm' hanteert. Je zal in Rusland als man maar vallen op mannen of als vrouw op vrouwen of als tiener maar met een ongewenste zwangerschap zitten. De wetten die daar gelden doen mij denken aan het Vlaanderen in de jaren '50.

Dan mogen we terecht fier zijn op de houding en standpunten die vrijzinnige verenigingen hierover in nemen en ook consequent toepassen. Zij zetten zich met een open geest in om de maatschappij hierover waarheidsgetrouw in te lichten en er voor te zorgen dat holebi zijn niet langer als 'anders' wordt beschouwd. Het is wat het is. Hierover onbevooroordeeld nadenken en hierover oprecht durven spreken, dat is toch iets wat alleen vrijdenkers kunnen!

België heeft in vele opzichten geen voorbeeldfunctie maar als het op ethische vraagstukken aankomt, behoren we tot de pioniers. De recente ontwikkelingen in het euthanasie dossier (ik ga ervan uit dat de wetswijziging gestemd wordt) bewijzen dat het vrijzinnig, humanistisch standpunt door velen gevolgd wordt. En dit is zeer zeker een stap vooruit voor iedereen die hier mee geconfronteerd wordt.

Helaas moeten we ook vaststellen dat in het Vlaanderen van vandaag ook een te grote groep van kortzichtige, egoïstische en bange, mensen leeft. Bij hen leeft de idee dat terminale zieken en ouderen liefst zo weinig mogelijk geld kosten en dat mensen met een ongezonde of in hun ogen onverantwoorde manier van leven (drinken, roken, ongezond eten, ...) niet langer een beroep kunnen doen op de SZ voor hun behandeling. Voor hen geldt een ideale wereld waar geen plaats is voor zwakke of zieke mensen. Het is tijd dat de groep die het hier niet mee eens is, een krachtig signaal laat horen dat mensen beter twee keer nadenken vooraleer ze zich uitspreken over het lot van anderen. Ik ga hier niet aan politiek doen maar in tijden van crisis is er altijd te veel rechts en te weinig links.

Maar er is uiteraard ook goed nieuws. Vanaf dit jaar gaan de Lentefeesten door in het concertgebouw. Wegens het groeiend succes werd de stadsschouwburg te klein en diende

uitgekeken te worden naar een grotere locatie. Met dank aan het stadsbestuur en een pluim op de hoed van de Oudervereniging voor de Moraal.

Er is nog een gebouw dat te klein wordt en dat is ons Vrijzinnig Centrum. 26 jaar geleden hebben we het gebouw in de Beenhouwerstraat in bruikleen gekregen van het Brugse stadsbestuur (bedankt, burgemeester Van Acker!) maar de nood aan een nieuwe locatie voor alle vrijzinnige, pluralistische verenigingen en instellingen alsook een ruimte waar gelegenheden zoals deze plaats kunnen grijpen, is hoog.

Ik ben zeer blij dat we in deze zoektocht kunnen rekenen op de steun van het stadsbestuur en meer bepaald op de steun van Burgemeester Renaat Landuyt en Schepen Frank Vandevoorde.

Wat een groot jaar geleden startte met een demarche naar alle democratische partijen leidde naar een actiepunt in het beleidsplan en een engagement dat moet leiden naar een volwaardig Huis waar iedereen die ons humanistisch gedachtengoed genegen is, zich welkom zal voelen.

Dit nieuwe Huis moet zich openstellen voor iedereen die zoekt naar waarheid, bereid is volgens onze principes (verdraagzaamheid, solidariteit, vrij onderzoek) te leven en bijgevolg bereid is zich los te maken van dogmatisch denken. Laat ons samen met verdraagzaam ook niet naïef zijn en een gezonde portie kritisch denken en gezond verstand hanteren: dit Huis zal er immers niet zonder slag of stoot komen. In een stad als Brugge die gepokt en gemazeld is in het katholicisme is het niet eenvoudig voor een andere overtuiging zich te profileren. Ik doe daarom hier de oproep naar iedereen die er een andere overtuiging dan de onze op nahoudt: wij respecteren uw overtuiging maar respecteer ook onze overtuiging en wees bereid daar de nodige consequenties aan te koppelen en sluit uw ogen niet voor veranderingen die voor iedereen overduidelijk zijn.

Beste vrienden, we hebben nu de gelegenheid om een keerpunt in de geschiedenis van Brugge te creëren en de vrijzinnigheid, het humanisme als een volwaardig alternatief te profileren. Dit kan alleen als iedereen die hier voorstander van is, zich actief achter dit initiatief schaaft. En laat mij hier van de gelegenheid gebruik maken om iedereen die het voorbij anderhalf jaar zijn of haar schouders hieronder heeft gezet, van harte te bedanken.

Tegelijkertijd doe ik een oproep naar de jeugd om zich te engageren voor de Vrijzinnigheid en voor het humanisme: vier de belangrijke gebeurtenissen in uw leven (blijde en droevige) op een vrijzinnige, humanistische manier, doe hiervoor een beroep op de instellingen die hiervoor bestaan, laat uw kinderen Niet Confessionele zedenleer volgen, wordt lid van onze verenigingen en durf u ervoor te engageren. Zeggen dat je vrijzinnig bent is één iets, er naar toe handelen is iets anders. Het voortbestaan en de groei van onze instellingen en verenigingen en bijgevolg van ons gedachtengoed is de verantwoordelijkheid van ons allemaal.

Genoeg gesproken, we gaan het nieuwe jaar nog maar eens feestelijk inzetten. Ik wens u voor 2014 veel gezond verstand gekoppeld aan een goede dosis positivisme en humor, geen gebrek aan solidariteit en vooral veel warme vriendschap en liefde.

Gezondheid !