

Geschiedenis van de Humanistisch Vrijzinnige Vereniging en het Lentefeest in Waregem

In **startjaar HV?**, vonden enkele idealisten de tijd rijp om in Waregem te starten met een plaatselijke afdeling van het Humanistisch Verbond, toen de Vrijzinnige Vereniging Waregem gedoopt.

Onverhoopt bereikten we al snel een 40-tal families in (groot) Waregem die bereid waren lid te worden van onze jonge vereniging. Aanvankelijk werden enkele kleinere activiteiten georganiseerd, met de intentie de vrijzinnigen in en rond Waregem bij mekaar te krijgen. Dit was evenwel niet evident. We hadden duidelijk nood aan een duidelijkere identiteit om naar buiten te treden en alzo meer mensen te bereiken. De oplossing was apert en voor de handliggend. Vanaf nu zouden we zelf het Lentefeest/Feest van de Vrijzinnige Jeugd organiseren!

Gelukkig hadden we binnen ons bestuur enkele ouders die zelf een potentiële feesteling hadden.

Het eerste Lentefeest/Feest van de Vrijzinnige Jeugd werd georganiseerd en ging door in het Diensten en Ontmoetingscentrum Eikenhove in het Torenhof, met slechts 5 feestelingen. Die 5 feestelingen lokten evenwel een 100-tal genodigden naar de receptie achteraf, een ontmoeting die ons geen windeieren opleverde. We waren goed gestart en de Vrijzinnige Vereniging Waregem stond alweer iets concreter op de kaart. De voorstelling van de kinderen, de modus operandus, de totaalformule die de V.V.W. hanteerde, bleek zo in de smaak te vallen dat we sindsdien alleen maar op groei mochten rekenen.

Om het feest nog meer cachet te geven, werd geopteerd om de voorstelling te laten doorgaan in de raadzaal van het Stadhuis, wat resulteerde in nog meer nieuwsgierigen en overtuigden.

Het aantal feestelingen groeide inmiddels gestaag. Sedert enkele jaren gaat het Lentefeest/Feest van de Vrijzinnige Jeugd door in de Schouwburgzaal van CC De Schakel, waar de kinderen hun voorstelling brengen met een professionele omkadering en waar de 535 zitjes altijd bezet zijn. Laatste editie werd het noodzakelijk om de voorstelling te capteren en simultaan te projecteren op groot scherm in de foyer van de Schouwburg. 52 feestelingen hadden we inmiddels; een receptie achteraf in de raadzaal van het Stadhuis voor 650 aanwezigen.

Statistische gegevens geven een duidelijk beeld van het 'veld' dat met de organisatie van het Lentefeest/Feest van de Vrijzinnige Jeugd Waregem bereikt wordt. Feestelingen komen niet alleen uit (groot) Waregem, maar vooral uit de ruimere omgeving. We hebben inschrijvingen uit Meulebeke, Ooigem, Wakken, Oostrozebeke, Wielsbeke, Wortegem, Anzegem, Kruishoutem, Kluisbergen, Deerlijk, Zulte, Olsene tot Deinze toe. Het is duidelijk dat we, zonder in het vaarwater van andere organiserende comités te komen, een groot gat dichten!

Het is ook heel duidelijk dat de groei van de HVV-afdeling duidelijk gelinkt kan worden aan het succes van het Lentefeest/Feest van de Vrijzinnige Jeugd. Met het toenemend succes van het Lentefeest groeit ook het ledenaantal van de HVV-afdeling Waregem. Eenieder die het eens wil meemaken, van de sfeer wil proeven, wil kennismaken met onze plaatselijke invulling van het Lentefeest, je bent welkom! Ongetwijfeld kan je genieten van de logistieke omkadering die HVV Waregem biedt!