

deMens.nu

Jaaroverzicht

Beknopt



Vrijzinnig humanistisch

Vrijzinnig humanisme is een levensbeschouwing waarbij vrijheid van denken, zingeving en menswaardigheid centraal staan. Er wordt met een open blik en zonder vooroordelen naar het leven en de maatschappij gekeken. De belangrijkste waarden van het vrijzinnig humanisme zijn zelfbeschikking, gelijkwaardigheid, medemenselijkheid en kritisch denken.

Onze consultants en vrijwilligers bieden hulp, steun en kennis om moeilijke momenten draaglijk, en mooie momenten nog mooier te maken. Dat doen we aan de hand van onder andere plechtigheden, gesprekken, voordrachten en workshops. In dit beknopt jaaroverzicht kijken we terug naar wat we in 2023 gerealiseerd hebben en leggen we onze focus vast voor het jaar voor ons.

Netwerk

38 lidverenigingen

35 huizenvandeMens

categoriale dienstverlening in
specifieke sectoren

Internationale
samenwerking



800 Vrijwilligers

Ontmoetingscentra

Een huisvandeMens in je buurt



“De positieve reacties van de nabestaanden na een plechtigheid, en dus ook hún goed gevoel, werken motiverend. Steeds weer andere mensen ontmoeten en een unieke, gepersonaliseerde tekst schrijven, blij ik boeiend vinden. Evenals de andere activiteiten waaraan ik meewerk, zoals de jaarlijkse herdenking in Westlede, de Babelsoep en de Dag van de Gevangenisbezoeker in samenwerking met de Interlevensbeschouwelijke Werkgroep Gent.

En last but not least, de warme en inspirerende contacten met de collega's, zowel consulenten als vrijwilligers. Daarom doe ik het.”

VRIJWILLIGER
CHRISTINE



Onze dienstverlening in 2023

1.400

PLECHTIGHEDEN



We verzorgden een kleine 1400 plechtigheden. Dat ligt in dezelfde lijn als vorig jaar dus de verwachte sterke daling in huwelijken (post covid-19 effect) bleef uit.

6.500

GESPREKKEN



We hielpen een 3500 mensen door hen een luisterend oor te bieden, een 500-tal meer mensen dan in 2022.

De 6500-tal gesprekken gingen over dezelfde thema's als in 2022, maar opvallend blijft de stijging in het thema levensende. Hierover deden we dubbel zoveel gesprekken dan in 2021.

8.200 UUR

VRIJWILLIGERSWERK



Dit alles deden we opnieuw samen met een 800-tal geëngageerde vrijwilligers. Zij presteerden voor ons maar liefst een 8200 uur aan vrijwilligerswerk om ons te ondersteunen in onze dienstverlening, al is dit waarschijnlijk nog een onderschatting van wat zij doen voor ons.

12.000 FEESTELINGEN



In Vlaanderen en Brussel werden er meer dan 270 groepsfeesten georganiseerd met in totaal ongeveer 12.000 feestelingen. Enkele honderden vrijwilligers zetten zich in voor de organisatie van deze feesten. Over de jaren heen zien we een stijgend aantal deelnemers, zowel bij de lentefeesten als feesten vrijzinnige jeugd.

60.000

60.000 DEELNEMERS



We organiseerden dit jaar een 2000-tal activiteiten, bijna het dubbele dan in 2022. Hiermee bereikten we een dikke 60.000 deelnemers.

We deden vooral meer ontmoetingsmomenten, infosessies en workshops maar ook onze klasbezoeken stegen sterk naar een 400-tal voor een 13.000 tal leerlingen.



“De sfeer die er heerst, zorgt ervoor dat ik steeds een gevoel van thuiskomen heb. Het is een gezellig huis, de koffie staat klaar als je binnen komt. Ik kan er met mijn vragen terecht, er is altijd wel iemand die tijd voor me maakt. Je krijgt er vertrouwen, vrijheid in je vrijwilligerswerk, en er zijn heel wat mogelijkheden om je te ontplooien.”

VRIJWILLIGER EVA

Krachtlijnen 2023

2023, een tumultueus jaar

Het kernthema van deMens.nu en de huizenvandeMens was ook in 2023 'zorg'. Onze slogan 'Denk voor jezelf, zorg voor elkaar' blijft zinderen in een jaar waarin de wereld vele manieren vond om op zijn kop te gaan staan.

We bleven ons onverminderd inzetten voor de bescherming van levensbeschouwelijke vakken en zagen ook onze betrokkenheid bij het handhaven van de vooruitgang van ethische dossiers stevast als noodzakelijk. Euthanasie en abortus blijven prioritaire domeinen omdat steeds de waardigheid van het individu en het recht op zelfbeschikking dient te worden bewaakt.

Een opvallende mijlpaal dit jaar was de versnelling van onze inspanningen om jongeren te bereiken. Met de oprichting van ons TikTok-kanaal in naam van onze jongerenafdeling 'Dwaalzin' creëerden we een eigentijds platform om de stem van de jeugd te versterken en hen actief te betrekken bij het waardenkader van deMens.nu.

De strijd tegen extremisme kreeg extra kracht door onze aansluiting bij de 8-meicoalitie. Samen met gelijkgestemde organisaties zetten we ons onverdroten in voor een wereld waarin extremisme plaats moet ruimen voor vrijheid en tolerantie.

Terwijl onze levensbeschouwing meer en meer onder druk komt te staan, hebben we keer op keer het verschil gemaakt door de nadruk te leggen op ontmoeting en verbinding. Onze dienstverlening en activiteiten blijven mensen samenbrengen waardoor een gemeenschap gebaseerd op respect en begrip is blijven groeien.

Tot slot zijn we opnieuw de strijd aangegaan tegen menstruatiearmoede, een maatschappelijk probleem dat onze aandacht en inzet verdient. Door bewustwording te creëren en concrete stappen te zetten, dragen we ons steentje bij tot het doorbreken van taboes en het bieden van ondersteuning aan mensen die hiermee geconfronteerd worden.

Missie 2024

2024, een ijkjaar

In 2024, het grote verkiezingsjaar binden we de strijd aan met **desinformatie** en **polarisatie**. Onze inzet in 2024? Met een gelaagde campagne willen we de kiezer beschermen tegen manipulatie en aanvallen op het democratisch proces. We gaan opnieuw steevast voor **rede, inclusie en verbinding**.

Onze levensbeschouwing mag dan wel in vraag gesteld worden, wij kennen als geen ander haar **maatschappelijke relevantie** en haar humaan nut. Want een samenleving gebaseerd op **gelijkheid, respect, solidariteit, en de vrijheid** om over jezelf te kunnen beslissen, met daaraan gekoppeld een grote zorgzaamheid voor de andere, komt iedereen ten goede.

Daarom wordt het in 2024 des te belangrijker om naar buiten te treden om onze impact te vergroten. Onze cijfers geven het aan: **onze dienstverlening is onmisbaar in de samenleving**. In een jaar waarin je als burger bij de pinken moet blijven om je mening te verdedigen, kunnen wij helpen de woorden te vinden.

In een verkiezingsjaar zullen **ethische dossiers** zoals het recht op euthanasie, vrijwillige zwangerschapsafbreking en de bescherming van levensbeschouwelijke vakken ondergesneeuwd raken. Daarom is het meer dan ooit cruciaal om **onze stem te laten horen**. En al lijkt het soms alsof extremisme onafwendbaar is, het komt op ons aan om het niet te laten gebeuren. **Zwijgen is geen optie**.



Op zoek naar een
waarde(n)volle job?



Of zin in vrijwilligerswerk?

Kijk dan snel op www.deMens.nu en wie weet tot gauw!



“De gemoedelijkheid van vrijwilligerswerk ligt daarin dat er een wederzijdse dankbaarheid is. Dat creëert een aangename werksfeer. Het is ook fijn om buiten het commerciële systeem te werken en aan zingeving bij te dragen. De vrijzinnige waarden en thema’s liggen me nauw aan het hart.”

VRIJWILLIGER BRITT



Meer weten?

deMens.nu/ Unie Vrijzinnige Verenigingen vzw.
Brand Whitlocklaan 87/9
1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
03 735 92 81