

# Verwelkom je baby met een eigentijdse plechtigheid op maat



**Jullie zijn dolgelukkig met jullie kindje en willen dit graag delen met familie en vrienden tijdens een plechtig moment, liefst op eigentijdse en persoonlijke wijze. Het huisvandeMens helpt je graag bij de organisatie van een vrijzinnig humanistisch welkomstfeest!**

Hou je van kort en plechtig, of van lang en luchtig? Plan je het welkomstfeest kort na de geboorte of wacht je liever wat langer? Laat je graag de grootouders aan het woord, en willen broer en zus een liedje zingen? Plant je een boom of vul je een wensbuis? Willen meter en peter iets vertellen? Voer je de plechtigheid zelf uit of heb je er graag een consulent bij? Alles kan en mag!

*'Welke dag is het?', vroeg Pooh.  
'Het is vandaag', piepte Knorretje.  
'Mijn lievelingsdag', zei Pooh.*

*Hoe geweldig dat wij hier vandaag, op de lievelingsdag van Winnie de Poeh allemaal samen zijn!*

*Niet zomaar trouwens.*

*Neen, wij zijn hier om een heel bijzondere reden, omwille van een heel bijzonder kereltje.*

Samen met de consulent stel je een welkomstfeest op maat samen, waarin je kind centraal staat. Zwangerschap, geboorte, de eerste momenten samen, karaktertrekjes van je baby... alles kan aan bod komen. Je beschrijft wat je jouw kind wil meegeven, en wie een belangrijke rol in het jonge leventje speelt. Een symbolisch moment zet dit alles kracht bij. Ook andere mensen mogen een bijdrage leveren aan de plechtigheid. Kortom: een feestje met een stevige inhoudelijke insteek!

Het vrijzinnig humanisme is een levensbeschouwing die de vrijheid geeft om spiritueel te zijn zonder godsdienstig te zijn. Wij vinden dat de mens zélf inhoud aan zijn leven geeft. Waarden als verdraagzaamheid, vrijheid, gelijkwaardigheid, ver-

bondenheid en verantwoordelijkheid zijn hierbij belangrijk. Tijdens een geboorteplichtigheid gaat het vooral over blijdschap en dankbaarheid, verbondenheid met elkaar, dromen van de toekomst...

## SIEN EN XAVIER GETUIGEN

*"De geboorte van onze Vic was de allermooiste dag uit ons leven. We wilden deze bijzondere gebeurtenis niet zomaar aan ons laten voorbijgaan, maar vieren, samen met de belangrijkste mensen uit ons leven. Een doopsel was echter uitgesloten omdat wij niet gelovig zijn en we wilden graag iets persoonlijks doen.*

*Na een kennismakingsgesprek in het huisvandeMens waren we meteen overtuigd! We voelden direct een klik: de manier van werken paste perfect bij ons. We werden helemaal vrij gelaten en mochten de plechtigheid volledig inkleden zoals wij het wilden. Tegelijkertijd werden we met raad en daad bijgestaan, dit tijdens een aantal gesprekken voor en na de bevalling.*

*De geboorteplichtigheid is een heel speciaal, emotioneel en persoonlijk moment geworden. We voelden opnieuw de grote verbondenheid die we voelden bij de geboorte, maar dit keer was onze hele familie erbij betrokken. Ook de reacties achteraf waren heel positief!*

*Als Vic een broertje of een zusje krijgt, kiezen we zeker opnieuw voor een geboorteplichtigheid met het huisvandeMens! Het was absoluut een heel mooie ervaring!"*



## Praktisch

Spreek een vrijzinnig humanistische plechtigheid je aan, neem dan contact op met het huisvandeMens in je buurt. We leggen een afspraak vast en tijdens een eerste gesprek kijken we naar jullie wensen en onze mogelijkheden. We gaan samen op pad en zorgen voor een uniek resultaat waarvan je nog heel lang kan nagenieten. Met als leuk extraatje: onze volledige dienstverlening is kosteloos!

Je plechtigheid kan thuis plaatsvinden, in een feestzaal of in een vrijzinnig centrum.

Meer info, getuigenissen en foto's vind je op [www.geboorteplichtigheid.be](http://www.geboorteplichtigheid.be)

**HuisvandeMens Brugge**  
050 33 59 75 - [brugge@deMens.nu](mailto:brugge@deMens.nu)

**HuisvandeMens Diksmuide**  
051 55 01 60 - [diksmuide@deMens.nu](mailto:diksmuide@deMens.nu)

**HuisvandeMens Ieper**  
057 23 06 30 - [ieper@deMens.nu](mailto:ieper@deMens.nu)

**HuisvandeMens Kortrijk**  
056 25 27 51 - [kortrijk@deMens.nu](mailto:kortrijk@deMens.nu)

**HuisvandeMens Roeselare**  
051 26 28 20 - [roeselare@deMens.nu](mailto:roeselare@deMens.nu)

Open op werkdagen

van 9 u. tot 16.30 u. of op afspraak.

**huis**  
van de **mens**  
is vrijzinnig humanistisch



een initiatief van **deMens.nu**

