

## Dankwoordjes namens verschillende mensen:

*“Ik wou je bedanken voor de mooie teksten die je geschreven hebt bij de crematiedienst van onze dierbare, het was perfect, juist zoals mijn zus het wou, geen geforceerde bedoening.”*

*“Heb het moeilijk om erover te praten, soms lucht het op, maar ben enorm blij dat we via palliatieve bij jullie terecht gekomen zijn, het steunt ons enorm dat we onze dierbare zo’n mooi waardig en echt persoonlijk afscheid kunnen geven hebben. Echt bedankt daarvoor!”*

*“Een dikke merci voor jullie ondersteuning, zeer menselijk en professioneel.”*

*“Uit onze persoonlijke naam en die van de familie wensen wij u en de spreker van dienst nog eens te bedanken voor de medewerking bij het afscheid van onze geliefde papa. De tekst was sober en mooi en op een heel serene manier voorgelezen. Door iedereen zeer geapprecieerd! Het blijft een mooie herinnering.”*

*“Deze mail om U mijn uiterste tevredenheid te laten kennen over de rouwplechtigheid van verleden zaterdag. Werkelijk alles is perfect verlopen, en achteraf, tot op vandaag, kreeg ik talrijke blijken van waardering van familie en kennissen. Op de plechtigheid zelf trof het mij hoe coherent en passend alle stukken op hun plaats vielen en een fraai geheel vormden – beter nog dan ik kon inschatten bij het vooraf lezen van de eind tekst. De plechtigheid was precies zoals zo iets moest zijn: niet te lang en niet te kort (inderdaad: 35’ zoals berekend), heel mooie omkaderende teksten, ad hoc en niet overdreven sentimenteel en met mooie gedichten die fraai aansloten bij de inhoud, passende en mooie muziek die zeer goed het begin en het einde van de plechtigheid markeerden. Ook de zaal was heel mooi, met de bloemenkransen en met een lage winterzon die binnenscheen over de besneeuwde omgeving. Alle sprekers hebben hun speech uitstekend gebracht. Maar, last but not least, heeft de spreker de ganse plechtigheid zeer mooi en goed gebracht. Het was allemaal bijzonder geslaagd en moeder zou uiterst tevreden zijn geweest mocht zij het kunnen zien hebben.”*

*“Ik wens jullie nog eens te bedanken voor het schrijven van de mooie tekst en ook dank aan de spreekster om het geheel goed naar voor te brengen. Het is echt wat ze had gewild denk ik.”*

*“In mijn eigen naam en ook in naam van onze families, wens ik u te danken voor de inspanningen die u geleverd hebt, om de uitvaartdienst van onze dierbare sereen en ingetogen te laten verlopen. Gelieve ook in onze naam de dame nogmaals te bedanken die de teksten op een ingetogen en zeer respectvolle manier naar voor bracht.”*

*“Bij deze wil ik jullie bedanken voor de afscheidsdienst die jullie in mekaar hebben gestoken ter nagedachtenis van mijn pa. Vele mensen die dit nog nooit hadden bijgewoond waren aangenaam verrast, zelfs mijn schoonzus. En dat wil al heel wat zeggen want zij is erg christelijk van geloof. Ook nog een woordje van dank aan de spreekster van dienst. Ze heeft dat op een mooie en serene manier gebracht. Het was alsof ze mijn pa al jaren kende.”*

*“Hierbij wil ik jullie danken voor het prachtig gebracht levensverhaal van ons papa, zo sereen en intens voorgelezen! DANK”*

*“Mogen wij via deze weg U en Uw medewerkers onze oprechte dank betuigen voor de inspanningen die jullie geleverd hebben tot het verwezenlijken van de mooie uitvaart van onze dierbare. Mede door jullie inbreng is dit kunnen tot stand komen. Met oprechte Dank.”*

*“De plechtigheid bij het afscheid van onze dierbare verliep perfect. Gefeliciteerd voor uw aanpak en organisatie. De bindteksten waren stijlvol en verfijnd, zoals onze dierbare zelf. De woorden van de spreekster maakten zeer veel indruk op mij en ik waardeer ten zeerste het schetsen van de persoonlijkheid, alles wat ze zei kwam zo precies recht uit haar hart, alsof ze haar zelf jarenlang had gekend. Ze moet zich dagenlang voorbereid hebben om zoiets moois te schrijven. Met grote waardering voor uw inzet en inkleding van deze uitzonderlijke uitvaart.”*

*“Bedankt voor alles wat je hebt gedaan voor de afscheidsplechtigheid van mijn lieve schat, ik was verwonderd dat er nog zo veel volk op af is gekomen op een maandag en dan nog in een dorp waar ik niet kom. De reactie die ik heb gehad is enorm, iedereen vond dat je het zo goed hebt verteld, dat het vooral over het levensverhaal ging en dat alles zo goed in elkaar was gestoken, dat het geen vervelende ceremonie was, de muziek zat goed ineen en de man van de begrafenisdienst vond het heel goed. Nog heel veel succes toegewenst in wat je doet.”*