

# Brugs & Vrijzinnig

## Een vrijzinnig geboortefeest EEN GETUIGENIS



DICKY ANTOINE &  
STEFANIE STORME

**W**ij kozen ervoor een vrijzinnig humanistisch geboortefeest te houden voor onze dochter Juliet. Het hedendaagse leven gaat zo enorm snel dat er momenten van georganiseerde stilte nodig zijn om te bevatten wat de veranderingen in ons leven kunnen betekenen. Het toeval wil dat Juliet op deze plaats in de wereld is geboren en dat ze midden in een gemeenschap komt die tegenover de rest van de wereld eigenlijk een bijzonder kleine minderheid vormt. Hier geen doopsel, besnijdenis of een God die ons de rituelen voorschrijft, neen. Juliet komt in een gemeenschap terecht die de antwoorden zelf moet en wil zoeken. Die zoektocht is moeilijker en uitdagender. Het is de wetenschap, de filosofie en een bibliotheek aan goede boeken die haar op weg kunnen helpen om een levensbeschouwing op te bouwen. We hopen dan ook dat ze in die sfeer van vrijheid kan opgroeien en dat zij op haar beurt die vrijheid kan bewaren, bewaken en doorgeven.

Wij zijn blij dat er een vrijzinnig humanistische organisatie als het HuisvandeMens is – waar heb je dat nog in de wereld? – die in die geest de rituelen van leven en dood weet te begeleiden en erkennen. Mensen geloven misschien in de eerste plaats in een God, omdat we in essentie eenzaam zijn. Wanneer we niet meer geloven, blijft er maar één keuze over – een mooiere keuze als je het ons vraagt – het geloven in elkaar. Dat toont de mens kwetsbaar, maar tevens ook moedig in zijn openheid tegenover de andere.

De plechtigheid zal ons altijd bijblijven. Het was een sereen, persoonlijk en intiem moment in onze familie-

kring. Mensen uit de familie die de vrijzinnigheid niet kenden, waren ontroerd en prezen het persoonlijke karakter ervan. Het feest werd voorbereid en ingeleid door een enthousiaste spreker van het Huis die op basis van een gesprek met ons een schets gaf van hoe



we de zwangerschap hadden beleefd en wat het betekende om Juliet in ons midden te mogen verwelkomen. We kozen ervoor om een peter en een meter aan te duiden die een lofrede over onze dochter gaven. Als ouder kwamen we ook aan bod en kozen we mee de muziek om het geheel te verbinden. Het ritueel eindigde met een plechtige belofte van de meter en peter om Juliet in een sfeer van vrijheid en positieve en kritische vrijzinnigheid te helpen opvoeden. Alle aspecten

van het feest waren in volledige afspraak met het Huis en op geen enkel moment voelden we ons gedwongen om woorden, ideeën of principes over te nemen waar we eventueel niet akkoord mee zouden zijn.

Wij zijn ervan overtuigd dat dergelijke vrijzinnig humanistische plechtigheden voor velen een extra dimensie zou kunnen geven aan hun nood om een ritueel te volgen dat hen nauw betreft bij een belangrijk gebeuren en hen dichter bij hun eigen filosofische en ideologische opvattingen brengt.

Het vrijzinnig-humanistisch geboortefeest was voor ons een bewuste keuze. Niet geloven betekent niet dat rituelen in het leven niet zouden kunnen. Het HuisvandeMens begeleidt op een integere manier die behoefte aan ritualisering en stille momenten en toont de diepte en sterkte van deze positieve levensbeschouwing.