

## Over gewoontes, rituelen & een huwelijksplechtigheid die bij je passen

**‘Wij trouwen 2013’**, het jaarlijkse huwelijksfeest met 1001 ideeën, kondigt zich aan op 11, 12 en 13 januari in Kortrijk Expo. Als West-Vlaamse huizenvandeMens zijn we daar ook dit jaar te vinden.

Kom naar onze stand in hal 1 tijdens deze bezoeken van de beurs:

11 januari van 18u tot 22u - 12 en 13 januari van 13u tot 18u

Reductieflyers voor de huwelijksbeurs zijn te verkrijgen via [ieper@deMens.nu](mailto:ieper@deMens.nu).

**‘Kiezen we voor een plechtigheid op onze huwelijksdag, en indien ja, is een vrijzinnig humanistische plechtigheid iets voor ons?’** Op deze vraag zoeken sommige trouwlustigen nog hun antwoord.

Iedereen heeft eigen gewoontes, die bij hem passen. Voor sommigen een glas rode wijn om de dag af te sluiten of groene thee of misschien wel een blokje om, op zondagmorgen zwemmen of tijd voor de krant...

Rituelen lijken op vaste gewoontes. Ze worden altijd herhaald, bestaan van heel eenvoudig tot uitgebreid, en het vertrouwde karakter ervan is van belang. Maar rituelen zijn ook meer. Ze brengen mensen bij elkaar, vooral bij overgangsmomenten in het leven zoals een huwelijk.

Koppels kunnen kiezen voor een vrijzinnig humanistische relatieplechtigheid die bij hen past, zo goed als hun eigen gewoontes. Een stilstaan dat altijd anders is, waarvan bruid en bruidegom zeggen ‘dit is wie wij zijn’ en hun omgeving ‘zo kennen we hen’.

De toon kan plechtig of eerder luchtig zijn, met vele familie en vrienden die een woordje doen of met muziek en foto's die hun verhaal vertellen. En met een symbolisch moment, van ringen uitwisselen over een wensenboom tot goudvissen vangen. Ja, goudvissen, alles kan zolang het voor het koppel een betekenis heeft. En zolang ze zich kunnen vinden in vrijzinnig humanistische waarden als vrijheid, gelijkwaardigheid en verbondenheid.

